

24 u OP GIGAHAKKEN

Het gezegde 'in case of doubt, don't' gaat op de ELLE-redactie niet op. Een paar schoenen waarvan we niet helemaal zeker zijn of we ze wel mogen bestempelen als volgende grote trend? Gewoon uitproberen!

Tekst CAROLIEN SWINNEN



Zaterdag, 14u50, Dansaertstraat, Brussel. Gay bashing

"Wat doe jij jezelf toch aan?", vraagt m'n beste vriend wanneer ik op mijn favoriete roze pumps achter hem aan huppel. Ik kan de helse tred waarmee hij over de Dansaertstraat scheurt niet volgen. "Je breekt je enkels nog 'ns en die dingen hebben niet eens effect op mij!" Hij is homo, moet je weten. Heteromannen vinden vrouwen op hakken sexy omdat hun kuiten gespannen staan, dat heeft een Dolle Mina hem ooit verteld. Het doet hen denken aan op hol geslagen wild, dat haalt de jager in hen naar boven. Sindsdien heeft hij liever niet dat ik pumps draag als ik met hem op stap ga, het vertraagt onze shoppingsessies. ➤

Plateauschoenen met ponyhaaren leer met pytharprint, Sacha. Lange mousseline rok met rits, Filles à Papa. Denim perfecto, Levi's.



Truitje met lurex, Indress.
Legging met leer, Hole Bob.
Hakksnoer met bakelieten ballen, Tamawa.

Normaal gezien zou ik op dit moment ballerina's uit mijn handtas halen, maar in plaats daarvan tover ik een paar enorme plateaus tevoorschijn. Ze zijn 16 cm hoog, maar het niveauverschil tussen bal van de voet en hak is zo klein dat ik er comfortabel genoeg mee kan stappen. "Yikes!", schrikt hij. Hij stelt zich aan zoals enkel hij dat kan. "Wat... zijn... dat?!" Hij kijkt alsof ik net in m'n broek geplast heb. "Nee, sorry schat", zegt hij vol afgrijzen. "Die kan ik je niet laten dragen. Je ziet eruit alsof je thuishoort op een drag-queenparty."

17u45, thuis. *There's no place like home?*

Met een klein hartje glijd ik buiten aan onze voordeur weer in de gigaschoenen. Mijn lief is geen fan van al te extravagant schoeisel. Meestal raak ik weg met een 'Haha, grappig' of een 'Tja, dat zal in de mode zijn zeker?', maar deze gaat hij echt niks vinden. Hij gaat er geen doekjes om winden en zeggen dat ik een mislukte Gaga-lookalike ben. Dat ik weggelopen lijk uit de Gay Pride Parade of vergeten ben mijn klompen uit te doen. Met een luide 'Tadaaa!' stap ik breed glimlachend onze woonkamer binnen, handen in de zij. Even kijkt hij me bedenkelijk aan en reageert dan droog: "Lelijk." Vind je ze op z'n minst een beetje grappig, vraag ik. Hij kijkt nauwelijks op van het tv-scherm. Katy Perry staat ostentatief te

“Niemand zegt iets over mijn schoenen, fluister ik. “Jezus, Carolien. De wereld draait niet helemaal om jou”, zegt hij geïrriteerd.”



Jurkje, Urban Outfitters.
Sokken, H&M.

zwaaien met haar boezem, er spuit vuurwerk uit haar beha. "Je ziet er verschrikkelijk uit. Net een vent." Ik ben amper 1m61 groot, maar dat vindt hij schattig. Op de plateaus ben ik meteen een kop groter en wanneer ik hem probeer te zoenen, wrikt hij zich los uit mijn omhelzing. "Dit is freaky! Schoenen uit voor je me kust!"

19u30, terrasje St-Goriksplein, Brussel. *Move like Lady Gaga*

"Rah rah ah ah aah! Roma roma maah! Gaga ooh la laah!" Mijn vriendinnen lachen zich een kriebel wanneer ze mij zien aankomen. Mijn *bestie* quote lachend La Gaga, ik doe een 'Bad Romance'-dansspasje voor ik me neerzet aan hun tafeltje. "Coole kicks, meid!", lacht er eentje. "Beetje gewaagd, maar echt cool." Oef, toch iemand die ze mooi vindt. Hoe langer ik ze aanheb, hoe leuker ik ze zelf ook begin te vinden, besef ik net. Yup, lach ik, en ze zijn super comfy. Dat willen ze niet meteen geloven. Probeer zelf maar, zeg ik terwijl ik mijn linkerblok al heb losgeritst. Ik daag je uit, je kan er zelfs mee over deze straat lopen. De weg die over St-Goriks leidt, is bezaaid met bolle kasseien, een ondergrond waar je met normale pumps niet overheen kan zonder struikelen. Behalve de mijne zijn er dan ook geen hakken te bespeuren op het plein. Vriendin K. waggelt lustig over de kasseien, haar armen gespreid voor evenwicht. "Geniaal!", lacht ze. "En ze zitten écht lekker. Ik loop even naar de bank op je schoenen, is dat oké?"

**21u45, BBQ, Leuven.
Op de grill**

Een goeie vriend van Het Lief geeft een bbq in het Leuvense. Ik ga graag mee, maar weet hem te vertellen dat ik niet van zijn zij zal wijken, omdat ik daar niemand ken. Zolang ik minstens een halve meter afstand hou, is het goed, zegt hij. Hij blijft mijn nieuwe lengte ongemakkelijk vinden.

Omdat we laat aankomen, weet ik dat er al een publiek aanwezig is voor mijn schoeisel en ik. Ik verwacht rare blikken en een waterval aan opmerkingen, maar wanneer ik mijn grote entree maak, zie ik enkel vriendelijk geknik. Het lief wordt omhelsd, mijn hand geschud. Ofwel vallen de hakken helemaal niet zo hard op, ofwel is deze vriendenkring heel discreet, denk ik. Niemand zegt iets over mijn schoenen, fluister ik. "Jezus, Carolien. De wereld draait niet helemaal om jou", zegt hij geïrriteerd. "En trouwens, die mensen kennen je toch niet? Het zou wel heel onbeleefd zijn om zomaar een opmerking te maken over die foeilelijke stelten." Touché.

Ik vervoeg mij glimlachend bij een kliek vrouwen en stel mezelf voor. Hi meiden! Als ik geweten had dat het feest in de tuin was, had ik vast mijn nieuwe schoenen niet aangetrokken. Ze kijken me vragend aan. Wat vinden jullie ervan? En eerlijk zijn hoor, ik kan ze nog altijd terugbrengen! "Toffe hakken," begint er eentje, "maar je valt hier wel een beetje uit de toon." "Ik vind ze eerlijk gezegd nogal sletterig", aarzelt een andere. "Toen ik je zag aankomen dacht ik: allez, de matras van Leuven is ook van de partij." Slik... "Maar mijn man vindt ze wel mooi!", vervolledigt ze wanneer ze mijn geschrokken uitdrukking ziet. "Hij zei dat hij ze wel kinky vindt, en hij kan het weten: hij heeft zijn eigen seksshop!" De dames komen niet meer bij.

**Zondag, 11u, rugbytraining, Tervuren.
Take one for the team**

Elke zondagvoormiddag heb ik rugbytraining bij een Brusselse damesploeg. Wanneer ik vandaag mijn gebruikelijke sneakers heb ingeruild voor de trendschoenen, kijken mijn teamgenoten toch even bedenkelijk. "Eindelijk een manier gevonden om wat imponanter te ogen voor de tegenstanders?" Smakelijk gelach. "Ja, hallo!", gromt de trainer. "Als ik je zo zou tegenkomen in de stad 's avonds, zou ik je wel eens een oneervol voorstel kunnen doen." Ik laat me niet van mijn stuk brengen en paradeer door de kleedkamer. Er wordt duchtig gefloten. "Very cool", glimlacht een van de meisjes. "Very you."

Het lijkt me duidelijk. Conclusie van de dag is de volgende: (hetero)mannen vinden me sexy, tegenstanders vinden me intimiderend. Ik kan geen enkele reden bedenken waarom een vrouw zich geen paar Gagahakken zou aanschaffen!

**VLAAMSE
EDITIE**

DE
ULTIEME
STIJLGIDS

**MAD MEN
SHOOT**
DE VROUW
VAN DON
DRAPER

**DE NIEUWE
IT-GIRLS**

BELGIË - OKTOBER 2012

SHOOT & INTERVIEW

**KATY
PERRY**

*'Ik kan niet eeuwig
de snoepjesfee blijven'*

276 p. MODE
**ACCESSOIRES
VAN KOP
TOT TEEN**

+ **HAPPY FEET
SHOPPING**

**PRINT
JE PUMP**
DE TOEKOMST
IN 3D

**DOE DE
MARILYN**
WORD EEN
SEKSBOM
IN 4 STAPPEN

THE BUCKET LIST
ZO MAAK JE JE
WILDE DROMEN WAAR

WOODSTOCK
VOOR FOODIES

